

Amerika?

We zijn thuis. En ook al is het maar voor een dag, het is toch fijn. Het is ook raar, gek om zo weer even met z'n vijven thuis te zijn. Britt voelt zich echter prima en da's mooi om te zien. Nu we met het hele gezin 'rustig' thuis zijn, vinden we het moment daar om Britt en Joep te vertellen over Amerika. We leggen aan ze uit dat Britt na de behandeling in Nederland nog een speciale therapie kan krijgen in Amerika. "Woow. Hoeveel uurtjes is dat rijden?" vraagt Britt. Nou rijden is dus niet mogelijk. We moeten vliegen en de vlucht duurt wel zo'n 8 uur. Helemaal over de oceaan naar Philadelphia. "Huh? Philadelphia? Dat is toch die smeerkaas!". Ja Joep, dat is smeerkaas, maar het is ook een stad in Amerika.

We leggen ook uit dat we met z'n allen gaan en dat we daar, zo lang de behandeling duurt, ook met z'n allen zullen wonen. Dat kost veel geld en die centjes hebben we niet. Nog niet. Maar een heleboel mensen willen ons helpen om aan al die centjes te komen. "Wat nou als we straks niet genoeg geld hebben?", vraagt Britt. We verzekeren haar dat we echt wel genoeg geld bij elkaar zullen sprokkelen, maar dat we niet te lang willen wachten met inzamelen. "O wacht, maar dan wil ik ook meehelpen. Ik heb best wel veel oud speelgoed dat ik dan buiten op de oprit kan verkopen." Goed zo meid. Handjes uit de mouwen!



Britt heeft een briefje

opgehangen voor de dokters